

TER NACHTEGAELE

Herfst

De zomer is alweer voorbij
 een natte tijd breekt aan
 het warme weer maakt de weg vrij
 het najaar komt er aan
 de herfst met al zijn kleurenpracht
 maar ook met storm en regen
 de zon neemt heel snel af in kracht
 en komt de wolken tegen
 de tijd zo somber, vol gemis
 maar laat ons niet vergeten
 dat deze tijd heel prachtig is
 en dat moet ieder weten
 ga er op uit en ja, geniet
 van de veelheid van kleuren
 en nee sluit nu je ogen niet
 snuif op die herfstige geuren



TER NACHTEGAELE



*Vandaag is de dag,
bij komt maar één keer,
want morgen is het
vandaag al niet meer.
Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag,
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.*

~ Toon Hermans ~



TER NACHTEGAELE

gelukkige verjaardag Emma met jou 97 Ste Verjaardag!



vriendinnen
slappe lach
aan één blik genoeg
gezellig kletsen
LUISTEREND OOR
weten dat het goed rjit
samen vanalles beleven
geheimpjes delen
voet elkaar knuuststeun.
ALLES KUNNEN ZEGGEN



Wij mochten twee
nieuwe bewoners
verwelkomen op
ter nachtegale
Welkom Christiane
& Chris



TER NACHTEGAELE



*Samen hebben wij
genoten van de
laatste streepjes zon
, Dansen en zingen
en van de
Dieren quiz*



Deze maand was het extra feest want
Dirk & Isabelle waren
45 jaar getrouwd!
Dikke proficiat
van Team ter Nachtegaele



TER HAUWE



Naar jaarlijkse traditie trakteerde het feestcomité van Avondrust alle bewoners, personeel en vrijwilligers met heerlijke oliebolletjes n.a.v. Varsenare Kermis...

Ook onze bewoners van Ter Hauwe lieten de oliebolletjes zich ferm smaken!



TER HAUWE



Wij, "De Zingende Merels" behaalden een mooie (gedeelde) 3de plaats op de toffe DIERENQUIZ van 4 oktober 2024!



TER HAUWE



Het
HERFSTzonnnetje
doet toch zo'n
deugd!



Week van de
Spiritualiteit...
**"GOANDEWEG de
weg naar binnen"**
...eventjes samenzitten
en bij stil staan...



TER HAUWE

Adrienne
De
Schacht



Roland
Riemaecker



welkom



welkom

een warm **WELKOM**
aan onze
3 nieuwe bewoners!

Roland
Kellner



Dat dit nieuwe huis een warme thuis
mag worden voor jullie!

Op maandagavond 14 oktober 2024 hebben we
afscheid moeten nemen van Marcel.
Onze oprechte deelneming gaat uit naar Marcel
zijn dochter Ann, de familie & vrienden...

Marcel
Declerck

14 november 1939
14 oktober 2024



PASTORAAL



**Om hun namen in stilte uit te spreken.
In alles wat we deelden en voor elkaar waren.
Wij herdenken de overleden bewoners van het voorbije jaar.**

mevrouw Lieve Goethals
de heer Roger Mouton
mevrouw Christiane Van Gelder
mevrouw Iris Goethals
mevrouw Antoinette Talloen
mevrouw Simonne Vandemoortele
mevrouw Mariette Duclos
de heer Marcel Brock
mevrouw Andrea Wijffels
mevrouw Maria Reynaert
de heer Frans Logghe
mevrouw Alice De Bou
Mevrouw Geertruid Decoussemaeker
de heer Roger Deruwe
mevrouw Yvonne De Groote
mevrouw Godelieve Vermote
Mevrouw Frida Ramandt
mevrouw Reimonda Verlinde
de heer Willy Vandierendonck
mevrouw Bernice Calleeuw
de heer Anthony Cutts
de heer Marcel Algoet
mevrouw Hilda Eekeloo
mevrouw Denise Page
mevrouw Simonne Jonckheere

mevrouw Angela Vrielinck
de heer Patrick Levecque
de heer Louis De Buyser
mevrouw Clara Eeckeloo
pater Dries Fransen
de heer Bertrand Pitteljon
mevrouw Jenny Rooseboom
de heer Jérôme Ongenae
mevrouw Lidwien D'Hondt
mevrouw Jacqueline de Crombrugghe de Looringhe
mevrouw Godelieve Vuylsteke
mevrouw Laura Provoost
mevrouw Clode Neirinck
de heer Willy Cuvelier
mevrouw Victorine Bossy
mevrouw Lea Compagnol
mevrouw Simonne Wielandt
de heer André Roels
de heer Dirk Walgraeve
de heer Norbert Debackere
de heer Noël Mylle
mevrouw Denise Pattyn
mevrouw Yvonne Wittouck
de heer Ignace van Merris
de heer Marcel Declerck
de heer Robert Descheemaeker

Wij herdenken de overleden bewoners van Residentie Zilverlinde

mevrouw Lieve Goethals
mevrouw Stenbock-Fermor Irène
mevrouw Maria Smets
de heer André De Wilde

Tekens van verbondenheid geven
Nabijheid uitdrukken met en zonder woorden
Wachten en waken
Geloven in diepe levenskracht
Hand en hart openhouden
Een kaarsje aansteken
Troosten

naar Claire Vanden Abbeele



Om samen te bidden in de stilte

Voor heiligen in ons midden
bidden wij:
mensen die glimlachen,
mensen die luisteren,
mensen die troosten,
mensen die een opbeurend woord spreken.
Dat zij bevestigend en bemoedigend worden in
hun heilig proberen...

Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,
die altijd bereid zijn tot vergeving,
mensen die anderen weer op weg helpen.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun
heilig proberen...

PASTORAAL

Voor heiligen in ons midden bidden wij:
 mensen die zieken genezen,
 mensen die verzorgen,
 mensen die vreemdelingen onderdak geven,
 mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.

Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:
 wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.
 Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden,
 zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan. Amen.



Om samen te vieren

Zondag 3 november	10.15u	Eucharistieviering
Woensdag 6 november	10.15u	Eucharistieviering
Vrijdag 8 november	15u	Herdenkingsviering voor de overleden bewoners van het voorbije jaar. Deze viering wordt opgeluisterd door het koor Con Amore.
Woensdag 13 november	10.15u	Eucharistieviering
Zondag 17 november	10.15u	Eucharistieviering
Woensdag 20 november	10.15u	Eucharistieviering
Vrijdag 22 november	10.15u	Woorddienst met communie
Woensdag 27 november	10.15u	Eucharistieviering
Zondag 1 december	10.15u	Eucharistieviering
Woensdag 4 december	10.15u	Eucharistieviering
Vrijdag 6 december	10.15u	Woorddienst met communie
Woensdag 11 december	10.15u	Eucharistieviering
Zondag 15 december	10.15u	Eucharistieviering
Woensdag 18 december	10.15u	Eucharistieviering
Vrijdag 20 december	10.15u	Woorddienst met communie
Dinsdag 24 december	namiddag	Kerstavondvieringen
Zondag 29 december	10.15u	Eucharistieviering

DE MANS ROTSE

tekst: Bill
lay-out/foto's: Kim
(Ter Hauwe)

De Mans Rotse (10 september 1885)

Ook genoemd de Mans grotte.
Een kopie van de grot van Lourdes.
Ze staat op het domein van de Blauwe Torre (Witte Paters).

Eventjes situeren...

De Mans Rotse is een bedevaartsoord voor aanbedding van de Heilige Maagd. Daar zijn in de wereld nogal wat bedevaartsoorden, maar de belangrijkste zijn Lourdes, Fatima, Santiago de Compostella en Oostakker.

Er zijn in de Christelijke kerk 70 erkende mirakels. Dit zijn genezingen die, na grondig onderzoek, niet te verklaren zijn. Maar daar naast zijn er ook duizenden "kleine" mirakels, genezingen,... die in alle stilte gebeurden, velen na bezoek aan een der bedevaartsoorden. Dit is dan ook de reden waarom in Lourdes jaarlijks duizenden bedevaarders naar de grot komen om er troost of genezing te zoeken en te bidden voor genezing van lichamelijke of geestelijke letsels.

Zo is de Mans Rotse eigenlijk ook een bedevaartsoord.
Hoe kwam dit tot stand?

De toenmalige bewoner van het kasteel de Blauwe Torre in 1882 was Alfred de Man. Op de zuiderhoek van zijn domein bevond zich een oude molen en ook een ijskelder. Die oude molen liet hij afbreken, maar bewaarde de stenen. De ijskelder behield hij.

In 1885 wordt zijn vrouw, Leonie van Caloen, plots ernstig ziek. Om haar genezing te bekomen beloofde hij een Onze Lieve Vrouwe grot op zijn domein op te richten. Enkele dagen later geneest zijn vrouw miraculeus.

Trouw aan zijn woord laat de Man een maquette komen van de grot in Lourdes en laat de bouw nog hetzelfde jaar uitvoeren.

Dit onder leiding van een architect en een zestal werklieden uit Varsenare en Sint-Andries. Zij gebruiken daarvoor de stenen van de oude molen. De grot wordt gebouwd tegen de wanden van de oude ijskelder die de vorm heeft van een grote bol (waar in de winter het ijs werd opgeslagen, overgoten met water dat dan terug bevriest en alles wordt afgedekt met stro ter bewaring. Dit kon maanden meegaan).

Op 10 september 1885 wordt de Rotse dan ingehuldigd door het bisdom en de pastoors uit de omliggende gemeenten/kerken.
De congregatie van 125 jonge meisjes uit Varsenare luistert de plechtigheid op die ook wordt gevolgd door massaal veel parochianen.
Ook werden omheen de grot kruiswegstaties gebouwd die echter door vandalen zullen vernietigd worden in 1960. Ze werden niet terug opgebouwd.

Op 29 oktober, een jaar later, wordt op de hoge heuvel een hoog houten kruisbeeld opgericht.

De eerste massale bedevaart gebeurt dan op 19 november door de kinderen van de Brugse scholen.
Van dan af zijn er regelmatig bedevaarten uit de omliggende gemeenten.

Het vermelden waard zijn ieder jaar de groepsbedevaarten door de Zusters van Ardoeie, die nu ook een klooster hebben aan Avondrust.
Zij brachten jaarlijks een grote kaars mee waarvan het laatste stukje werd bewaard om de nieuwe kaars mee aan te steken.

Ook de legeraalmoezenier van het Belgisch leger heeft gedurende de oorlog 1914-1918 regelmatig misvieringen aan de grot opgedragen.

Vandaag is de grot er al 140 jaar en wordt nog steeds druk bezocht, ook door de bewoners en bezoekers van Avondrust, Zilverlinde, het Dagverzorgingscentrum en de omliggende inwoners. Er is de jaarlijkse bedevaart van de Varsenare parochie en ook Avondrust en Zilverlinde houden de Maria grot in ere.

Hoeveel troost, genezingen en wellicht kleine "mirakels" er daar door gebed gebeurden zijn niet gekend en moet ook niet geweten worden. Maar de vele bezoekers zijn daar de stille getuigen van.





ZILVERLINDE



Wij wensen de volgende mensen van harte
een gelukkige verjaardag toe:

Mevr. Christiane viane, wonende in flat 106 is jarig op 6 november.

Mevr. Rose Vayr, wonende in flat III is jarig op 20 november.

Mevr. Ann De Waele, wonende in flat 210 is jarig op 23 november

Mevr. Marcella Van Geluwe, wonende in flat 008 is jarig op 27 november



HIEPER DE PIEP HOERA
GELUKKIGE VERJJAARDAG!!!



Elke tweede dinsdag van de
maand wordt er
door Riet en Willy voorgelezen
in zaal Lindehove
en dit van 10.00u tot 11.00u
Iedereen van  Welkom!

ZILVERLINDE

Wat valt er te beleven @ Zilverlinde



We doen aan gymnastiek op donderdag 7, 14, 21 en 28 november.
Welkom van 10.15u tot 11.00u in zaal Lindehove.

De sjoelnamiddagen gaan door op dinsdag 5, 12, 19 en 26 november.
José en Daniëlle verwelkomen jullie vanaf 14.30u in zaal Lindehove.

Riet en Willy nodigen jullie van harte uit op
dinsdag 12 november om 10.00u voor het voorleesuurkje.

Bingonamiddag met Inge op donderdag 7 november.
Welkom om 14.30u

Op woensdag 20 november treedt het koor Con Amore op
in de Polyvalente zaal van Avondrust, iedereen welkom om 14.30u

Filmnamiddag op donderdag 28 november, de film start om 14.30u



ZILVERLINDE



ZILVERLINDE



AANKONDIGING

vrù

WZC Avondrust organiseert

De Warmste Koffiestop

Inkom WZC Avondrust

8 namiddagen in november
(4/11 - 6/11 - 12/11 - 15/11 -
21/11 - 24/11 - 27/11 - 30/11)

Met de warme steun van KBC

AANKONDIGING

**Het
Labyrint**
praatcafé dementie

Dementie in de praktijk

Ontdek onze interactieve workshops vol praktische tips en inzichten rond dementie.

dinsdag 19 november 2024 om 14u00
Wit Gele Kruis Brugge,
Annuntiatenstraat 47 - 8000 Brugge

Inkom gratis - parking gratis
deuren open om 13u30

inschrijven voor 15 november via:
dementiecafehetlabyrint@gmail.com

www.hetlabyrint.info
ook op facebook

AANKONDIGING

WOENSDAG
20 NOVEMBER 2024

OPTREDEN
DAMESKOOR
CON
AMORE



14U30
POLYVALENTE ZAAL

AANKONDIGING

Organisatie: feestcomité van Avondrust

Kerst MARKT

@AVONDRUST

DRINKS / FOOD / AMBIANCE

DECEMBER 2024

VRIJDAG	13	14U00 17U00
---------	----	----------------

Polyvalente zaal
Permekezaal

Live music by Luc Deprest

IDEEËNFORMULIER

Hebt u een idee? Laat het ons weten.

.....
.....

Deponeer dit in de ideëenbus
(kunt u vinden aan de brievenbus in het onthaal)

KLACHTENFORMULIER

AFDELING

Ter Nachtegale - Ter Wyngaerde - Ter Leie - Ter Leemputte - Ter Straeten - Ter Hauwe

DATUM VAN VANDAAG

.....

FORMULERING KLACHT

.....
.....
.....
.....